

Brev till elever och vårdnadshavare gällande

"Neglinge fyller 125 år – en gammaldags skoldag"

Den 29 september fyller Neglinge skola 125 år och denna dag vill vi uppmärksamma och fira med pompa och ståt tillsammans med eleverna! Den stora dagen till ära kommer vi att anordna en gammeldags skoldag för eleverna på Neglinge skola.

Skoldagen börjar utomhus med att eleverna ställer upp i ett pojkk- respektive flickled och hälsas välkomna av läraren. Pojkarna bugar när de hälsar på fröken innan de går in i klassrummet och flickorna niger.

Skoldagen börjar med upprop och psalmsång och kanske fröken utför en kort renlighetsinspektion för att se till så att inga elever har smuts bakom öronen eller naglarna....

Det kan också hända att vi får fint besök av gamla Neglinge-elever från den äldre generationen.....

Skoldagen kommer att bjuda på allt från välskrivning och skrivstil, till historia och gammeldags lekar som bro bro och breja och den röda vita rosen.

Eleverna får dagen till ära gärna komma till skolan iklädda gammaldags kläder, se bilder nedan för inspiration. Förr i tiden fick eleverna inte lunch i skolan. Därför ska de denna dag tag ta med sig en tidsenlig matsäck med inspiration från förr i tiden, som vi förtär i klassrummen. Exempelvis hade barnen ofta smörgåspaket i smörpapper och en flaska med mjölk med sig. Det är ett exempel på en matsäck som man kan ta med till skolan denna dag.

Köket serverar en större mellis med mannagrynsgröt och diverse fika för att fira Neglinges födelsedag ordentligt!

Varma hälsningar från pedagogerna